

**Vise
om
Den store Ildebrand i T.hjem
Lørdag den 12te Marts 1898
med særlig Betragtning over
Borger-Klubbens Brand**

(Eftertryk forbydes).

**Samt Visen:
”Man hører megen Snak og Sang!”**

Pris kun 10 Øre.

**Trondhjem 1898.
Faaes tilkjøbs i Georg Nanckes Bladekspektion,
Kongens Gade 75, Trondhjem.**

Forhandlere antages og erholde høi Rabat.

Borgerklubbens Brand!

Mel. ”Aftensolen smiler, over Jorden ned” osv.

Atter Ildens Luer
hærjet har paany;
Lagt i Grus Formuer
Her i Trondhjems By.

Selve Borgerklubben
maatte stryge med;
Nytted ei om Gubben
krymped sig derved.

Ilden la'r sig ikke
Ekskludere ud!
Bry'r seg ei om Skikke,
Love, Regler, Bud!

Ikke Redaktøren,
havde saadan Magt;
ham de jog paa Døren
mod all Retfærds Takt!

Generalforsamling
Ikke hjælpe kan,
For at faa den Ilden
Lyst og lagt i Ban!

I de smukke Sale
Der saa ofte blev
Sunget og holdt Tale,
Raabt et "Længe lev!"

Ogsaa denne Aften
Lavet var til Fest:
Man saa Borgermanden
I sin hvide Vest.

Men saa kom den Varmen
Ret som alt stod bedst.
Uden al Forbarmen
Meldte sig som Gjæst!

Ingen Galla holdt der
Nu i "Sumpen" blev,
Ingen Vin og Pjølter

Ingen ”Længe lev!”

Udi Klubbens Sale

Nu ei længer kan,

Haandværksmanden tale

For sin Sag, sin Stand.

Håkon maatte tie;

Ilden talte frit,

Lod sin Tunge glide

Sa: ”Alt Dit er mit!”

Sorgens Blikke mødes

Nu ved dette Hus,

hvor saa ofte bødes;

Pjølter, Vin og – Brus!

Ofte der man hørte

Leven, Sang og Skraal.

Naar den Borger kjørte

Hjem ifra sin Kraal.

Hvilende paa Minder

Fra den svundne Tid

Haandværksmanden finder

Sig – i Skjæbnen blid.

Garver, Maler, Snedker,

Guldsmed, Cicelør,

Skomager og Gjørtler,

Murer, Ingeniør:

Alle afsked tage

Med den gamle Klub.

Hvor saa tit de havde
Moro ved en – Sup!

Man hører megen Snak og Sang!

Mel. ”Vort Fødeland var altid rigt”, osv.

Man hører megen Snak og Sang
Om Kjæmper nu for Tiden:
Ja, Kjæmper har vi hat engang,
Men det er – længe siden!
Nu er man dannet, pæn og tam,
Og fin – jo finere jo bedre,
Ja, det er ren ud sagt en Skam,
Saa lidt vi ligne vore Fædre!

Før drak man ei af Fingerbøl
Likør og vandet Toddy,
I Hornet skummed Øl og Mjød
Man drak og – skjænkede flot i!
Man sang og drak, og drak og sang
Og gav sig hen til alskens Daarskab.
Blev fuld – og gik Berserkergang
Og knak hinandens Hals for Morskab.

Nu spiser man sig sjælden mæt,
Man taler blot – og klinker, -
Da fik man – hestekotelet
Og ferske Bjørneskinker.
Ja, da forstod man at holde Skik
Paa Talerne i Gildehallen,
Thi gjorde nogen Vrøvl, saa fik
Han strax et Skinkeben i Skallen.

Men – kjære Venner! – ogsaa vi
Har Kraft til Kjæmpeværker,
Jeg føler det – her indeni!
Vi er bestemt – Bersærker!
Saa lad da hele Verden se
Hvor høit vi Heltekraften hædre;
”Kom! Lad os tømme – en Kop The
Til Ære for – de gamle Fædre!”

Forhandlere antages og erholde høi Rabat
i Bladexpeditionen, Kongens Gade 75.

J. K. Myklebusts Bogtrykkeri – T.hjem.