

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10

0 mm

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10

Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondhjem.

Jens Amundsen Fenshad.
Twende Smukke Viser
Trondhjem.

1203

Universitetsbiblioteket i Trondheim

Tvende
Smuffe Viser.

Den Förste:

Jeg, Syndefulde, vil nedfalde.

Den Anden:

En Ting jeg maa savne, som jeg har
bortkast.

Begge forfattede af

Jens Amundsen Fenstad.



Trykt i Trondhjem.



Mel. Skal jeg nu bort fra Eder drage.

Jeg, syndefulde, vil nedfalde
For dig, o Allerhøieste!
Bemodelig dig at paakalde
Om Raade og Barinhertighed.
O Helliggand! vær selv min Læge,
Saa aabnes Veien ind til Gud;
Saa vil jeg gladeligen hunge
Til jeg af Verden ganger ud.

2.

Jeg havet er udaf de Fleste,
Saa har min Gjerning og forskyldt;
Men beed for mig, I gode Christne!
Med Frelseren sluk Breden ud.
Forlad din Broder Skyld og Brode,
Saa læser du i Fadervor;
Vi Alle skal for Dommen mode,
Raar vi engang herfra skal gaae.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200 10 2

0 mm

3.

Bedreveligt i disse Dage,
Nu Verden er saa fuld af Sviig!
Her er en Jammerdal at vandre,
Et Snaregarn det blev for mig;
Af Moder er jeg født og baaren,
Antagen har min Daabespagt,
Men finder end, med Suk og Saarer,
Hvor ilde jeg den har frembragt.

4.

Dig, Ørvighed, jeg bor at takke,
Du stedse vildet har mig vel.
Skjondt jeg har veret dig haardnakket,
Saa har du sorget for min Sjel.
Nu sidder jeg for Ravnens Svøbe,
Nu krympes jeg med Skrig og Straal;
Nu vil jeg til min Jesum løbe,
O! der er Trost for al min Sorg.

5.

O Kone Kjer, jeg dig forlader!
Et Farvel jeg dig hyde maa.
Den Saed, jeg saaed i din Ager,
Den seer jeg nu med Suk og Graad.
Jeg seer min' Born ved Moders Side
Som vilde Hugle svæve maae;
O vee, o veel hvad skal jeg sige,
Jeg som er Fader til de Smaae!

6.

Hvad hjelper, om jeg er opdragen;
Hvad hjelper vel et dydigt Navn;
Hvad hjelper, om jeg er begaven
Af Gud med Sandser og Forstand;
Hvad hjelper, om jeg Bogen lerer,
Om jeg som Salomon var klog;
Hvad hjelper, om jeg Pennen fører:
Naar jeg af Verden stodes bort.

7.

Men om jeg her den Dod skal side,
Om Jorden drikke skal mit Blod:
Saa haaber jeg i Dodens Time
Af gaae fra Jammer ind til Roe.
Jeg sidder her, til Herren sender,
Et Suk af Hjertet oser ud;
Du ene her mit Hjerte kjender.
Skjondt jeg er Jord, saa er du Gud.

8.

O! hermed vil jeg Farvel sige,
Til Alle siger jeg god Nat;
De, som paa Torvet findes ledig,
Til Baaben nu maae tage sat.
Bevæbnet bor du stedse være:
I Dag du est som Rosen rod;
Hvo veed hvor lange du kan være
Forinden Morgen bleeg og død.



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200 10

0

En Ding jeg maa savne, som jeg har
bortkast:
Min Ungdoms Glæde løb bort i en Hast.
Jeg den ikke finder, i hvor jeg end gaaer;
Den snarlig bortsinder, men Sorgen jeg
har.

2.

Jeg mindes tilbage den forrige Tid:
Paa Marken det spilte saa lystig for mig;
Af Munden jeg forte saa lystig en Klang,
Men nu maa jeg synde en sorgelig Sang.

3.

Om Aft'nen i Sengen jeg lægger mig ned.
Og Zaarer de rinde paa Kinderne ned.
I Sovnen jeg dromte, at jeg var saa glad;
Om Morg'en jeg ønskte jeg laae i min
Grav.

4.

Jeg er nu som eenlige Fugel paa Øvist,
Og haver i Verden min Glæde forløst.
Gud give mig Helsen og daglige Brod!
Forglem mig dog ikke i Liv eller Død!

5.

Det Bedste i Verden er hørte for mig;
Jeg knap finder Glæde i min Levetid.
Jeg ønsker mig Døden; Gud give mig ~~Døden~~
Saa haaber jeg Gud gier mig Glæde igjen

6.

Nu har de mig Alle paa Tungen hver Dag,
Og Alle vil tale om mig hvor de gaae;
Ja tael hvad I lyster, naar det kun er
sandt,
Men der falder begge Slags Dele iblandt.

7.

De ofte vil sige, som mig monne see:
Han synger og quæder og lystelig leer.
Naar Andre mon sove, da græder jeg mest.
Gud Fader i Himmelten være min Trost!

8.

Mistrøst ikke mig, om jeg Sorgen nu hør,
Og udi mit Hjerte saa angstfuld er.
Gud vende mig om og Taalmodighed gib!
Saa længe Gud Fader han under mig liv!

9.

Men hor, gode Venner, bespot ikke mig,
Endskjont jeg har selver forvoldt det mig.
Dog tro mig, at Nogle det unde mig vel;
Det faaer nu saa være; Gud give mig til!

10.

Gud give mig Taalmod at slide min Tid!
Gud være os Alle barmhjertig og blid!
I Medgang og Modgang jeg falder paa
Gud;
D god at jeg engang maa blive hans Brud!

