



Den smukke Sang  
om  
Prinsesse Dagmar  
samt  
Matrosens Afskedssang  
og  
Ved Solnedgang.

1. En smuk Sang om Prinsesse Dagmar.

Mel.: Nattens dæmrende Tage.

I sin Ungdom saa fager  
Mærked han Dødens Bud,  
Lykkens smilende Dage  
Slukedes hastig ud;  
Ene staar hun tilbage,  
Dagmar hans unge Brud,  
Aldrig han kommer tilbage,  
Hans Sjæl for til sin Gud.

Hist paa Smertens Leie,  
Laa han i fremmed Land,  
Dog ei Kjærligheds Pleie  
Savnet den unge Mand;  
Nei, hans kjærlige Moder,  
Keiserinden drog dit,  
Og hans Fader og Broder  
Pleiede ham med Flid.

V box 10 : 286

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200 10 20 30 40 50 60 70 80 90 300

0

Dagmar monne jo ploie  
Bølgen for ham at naa,  
Brustet var jo hans Die,  
Da han Prindessen saa;  
Omt han trykkede Haanden,  
Bod et vemodigt Farvel,  
Til Gud Fader sloi Aanden,  
Storfyrstens unge Sjel.

Sorgen spredte sin Vinge  
Over hans Fædreland,  
Sørgeligt monne det klinge,  
Nu i Graven er han,  
Som skulde engang bære  
Kronen til Ruslands Held,  
Men blandt Engles Hære  
Svæver saa frit hans Sjel.

Hæren styrke hans Kjære,  
Alt i sin store Sorg,  
Trist vil der nu være  
Hist i den Keiserborg;  
Russerfolket med Taarer  
Savner sin unge Søn,  
Samler sig om hans Baare,  
Beder en stille Bon.

Ogsaa vi maatte miste,  
Ogsaa vi har ham fjær,  
Trofast indtil det sidste,  
Var dog hans Hjerte vendt  
Hen til den Kongedatter,  
Som han ei her sik til Brud,  
Hisset famles de atter  
I evig Glæde hos Gud.

Alle saa ere vi lige,  
Naar vi i Doden gaa,  
Fattige ja og de Rige,  
Alle vi Bud skal faa,  
Doden ei Höihed kjender,  
Konge og Betler er et,  
Vort den dem alle sender,  
Det har vi jo her set.

## 2. Matrosens Afskedssang.

Skal jeg bortreise fra dig min udvalgte Ven,  
Med sorgfuldt Hjerte jeg beder Farvel,  
::: Imod de Bølger blaa og mod den brusende vind  
Min søde Pige hav mig i Sind. :::

Du maa ei sørge alt for din Rose saa rød,  
Som staar i Engen og blomstrer saa ssjan,  
::: Den visner ikke, thi den staar endnu i Flor,  
Vender sit Blif imod Himmelens Kor. :::

Om hele Verden, ja Verden modfiger dig,  
Saa vil jeg aldrig forlade dig,  
::: Jeg skal ei svige dig, men jeg skal være dig tro,  
Min søde Pige slaa dig til Ro. :::

Skal vi ei sees mere paa Jorden igjen,  
Saa skal vi sees i Himmelten.  
::: Ja vi skal samles, samles som Roser i Eng,  
Min søde Pige hav mig i Sind. :::

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50

0  
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50  
mm

### 3. Ved Solnedgang.

Naar Solen er gangen til Hvile,  
Og Dagens Syssler er endt,  
Og Himmelens Stjerner smile,  
Og Nattens Lampe er tændt;  
Naar Stilhed breder sig over  
Den larmfulde forvirrende Jord,  
Og hele Naturen sover  
Indhyllet i Mørkets Flor.

Da bliver ogsaa mit Indre  
Forunderlig vemodsfuldt stemt,  
Dog Sorgen synes mig mindre  
Skjønt Savnet er lige slemt;  
Naar Tanke til Tanke ledes,  
Jeg lukker mit Øinepar,  
Da glemmer jeg hvor jeg stedes,  
Grindret kun hvor jeg var.

Jeg drømmer mig kun tilbage  
Til Fortidens gyldne Land,  
Og lader saa Tankerne fare  
Saa vidt over salten Vand,  
Jeg her til Stedet er bundet,  
Dog Tanken den fly'r jo saa let,  
Den standser ei, før den har fundet  
Sin eneste elskede Plet.

Pris 10 Øre.