

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40

mm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

20

30

40



Øxendal, Endre Olsen

I flere Aar har jeg, Endre Olsen Ørendal af Hægebostad Sogn, gaaet ganske blind, idet jeg mistede begge mine Sine ved et Mineskud paa Gaarden Bogsnæs i Troms Sogn, hvorved jeg tillige fik en stor Smerte i mit Hoved; jeg sidder nu i stor Fattigdom med Kone og Børn. I denne min store Drængsel tilligemed anden stor Modgang henvender jeg mig til Alle, min Slægt og Venner, tilligemed andre gode Folk, for at følge nogle Sange til et Minde for dem, som har sit Syn, og til den, som betragter mig, der har mistet mine unge Dage i Verden.

Mel. Gud Helligt Land i Tro os lær.

1. Jeg er en fattig Reisende, Som blind maa ud at vandre Fra Kone, Børn, fra Far og Mor, Mit Brød at faa hos Andre; Tung er min Skjæbne, som man ser, Ja tung nu Beien for mig er; Men engang faar det Ende.

2. Jeg reiste bort fra Far og Mor, Fortjeneste at følge. Og jeg da kom til Troms Sogn Med Minning at forsøge; Mig mydte da Ulykkens Bud, Jeg faldt til Jorden af det Skud, Som jeg vilde antænde.

3. Jeg derved mistet har mit Syn Og al min jordiske Glæde, Fra Kone kjær og fem smaa Børn, Jeg nu omkring maa træde Med Sorg og megen Fattigdom; Men Gud! du er min Fader from, Du vil mig ei forlade.

V box 8:217

4. O Gud! giv mig din Hellig-Aland, At jeg
maa ret erkjende Min Synd og Alandens Fattigdom,
Og mig til dig omvende, Saa skal det Myrke, jeg
nu har, Omflistes med et Lys saa klar Ved mine
Dages Ende.

5. I femten tunge Sorgens Aar I Mørket jeg
har levet, Hvorlænge jeg endnu skal gaa, Hos Gud
det er opskrevet; Han give mig Taalmodighed Og siden
Himlens Herlighed, Naar her min Kummer endes.

6. Jeg beder dig, min Frelsermand, At du mig
vil bevare Fra Verdens Falskhed, Lust og Svig, Og
Syndens mange Snare, Saa vil du ende al min
Nød; O Frelser! for din haarde Død Vil du mig
naadig være.

7. Belsign, o Frelser! Alle, som Til Trøst mig
her har været, Og tit med rig og gavmild Haand
Mig af sit Gods forærer; O Frelser! gib dem her din
Fred!, Og lad os i din Salighed I Evighed digprise!