

1895.



En ny Bise.

Den deilige Theodor.

Pris 10 Øre.

Trondhjem

J. Ar. Myklebusts Bog- & Afstidenstrykkeri.

1895.

V box 6:152

Undskyld at jeg mig præsenterer her,
skjønt alle mig kjender saa vel.
Dg skulde der være blandt Publikum her
af dem, som jeg ei er bekendt.
De ved jo alle mig kjender saa vel,
og det gjør forresten en og hver;
thi nu jeg staar i Ungdommens Vaar
og kalder mig Theodor.

Jeg haver Manerer, jeg fører mig flot,
jeg svinger behændigt min Stof,
og alt hvad jeg gjør, det gjør jeg saa godt
og Misundere har jeg i Flok.
Hver Dame, som ser mig, finder mig smuk,
og udbryder i et Suf:
der findes vel ingen Mand paa vor Jord,
saa deilig som Theodor.

En Aften jeg gif til en Badeanstalt hen
for at vaske mig rigtig ren,
og Folk de saa med forbausende Blik
paa mine velskabte Ben,
og medens jeg svømmed i Vandet omkring
og tænkte paa slet ingen Ting,
udbryder og siger en Torst saa stor:
se der svømmer Theodor.

En Aften jeg gif paa et Maffebal,
jeg dansede netop en Bals.
Da Balsen var endt, opdagede jeg
en Leppe paa Frøkenens Hals,
jeg kneb den Fyren, jeg kneb ikke feil,
jeg knækkede den med min Negl,
og Damerne tilbage for,
beundrende Theodor.

Fotografen han er saa gal efter mig.
De vil alle i Skabet mig ha.
Dg derfor en Dag besluttede jeg
hos Flodkvist at lade mig ta.
Nu hænger jeg der saa frodig og fri,
enhver, som gaar der forbi,
udbryder i begejstret Kor:
Se, der hænger Theodor.

Hver Aften jeg i Studenterlunden gaar;
alle Damer de kiger paa mig,
udbryder: Se der gaar jo Theodor,
af, bare han fridde til mig!
Jeg ser ham ved Gud, hvor jeg gaar og staar,
og bare jeg turde for Mor,
saa aad jeg ham op med Hud og Haar,
den deilige Theodor.

For nylig en Lille til Verden kom
en Unge saa sød og saa rund.
Dg alle som saa ham, de kjæftedes om
at kysse hans deilige Mund.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50

0
mm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Hvor er han vel fød, hvor er han vel rar,
men hvem er i Grunden hans Far,
jo, Pappa til dette deilige Nor,
se, det er jo Theodor.

En Aften jeg hjem fra Tivoli kom,
min Værtinde mig bragte saa fin
en Kasse og sa vist noget til Dem
formodentlig Foræring af Vin.
Jeg aabnede Kassen, med Stræk jeg da saa
en sprellende Unge der laa,
paa en Lap stod der skrevet, dit Værk fra ifjor
du elskede Theodor.
