

1912

Pris 10 Øre



Eftertryk forbydes

Den svegne Rallar

af

Bjætrik, John

J. B—? k.



Skrevet ved Dovrefjeld 1912



Trondhjem 1912.

Centraltrykkeriet, Ellewson & Co.

V box 5:150

846009350

Mel.: Taus indved granernes skygge,
Elskede følger du med? o. s. v.

Tys! hør et drøn i det fjerne,
Hører du Rallarens sang?
Did helst jeg iler saa gjerne
Synger til feiselens klang.
Høre naar salverne braker,
Tidlig fra morgen til kveld
Ekko fra fjeldvæggen ruger
Over de graanende fjeld.

Langt udi verden han iler,
Ud, han vil blive saa stor.
Lykken den huldt til ham smiler,
Glemmer sin fader og mor.
Farer paa vildsomme veie
Stedse mod ukjendte egn.
Men dog en trøst han kan eie
Trygt ved sin elskedes favn.

Taus gjennom skumrende daler
Hører du ynglingens røst?
Blandet med uro og kvaler
Søker at finde sin trøst.
Mindet om herlige dage
Trykker og kuer hans sind,
Ilende frem og tilbake,
Farer lig jagende vind

Det er saa stille og øde
Ved fjeldenes speilklare vand,
Elskede vil du mig møde
Hisset ved jøkelens rand?
Lytte til fjeldbækkens brusen,
Der aldrig forstummer sin sang,
Fly bort for snestormens susen
Ned gjennom dalen saa trang.

Ak, om jeg eiede vinger
Lig ørnen med jagende lyst,
Let over fjeldet sig svinger
Skuer mod fremmede kyst.
Da vil jeg ile i dalen
Langt over bølgenes vei,
Bort ifra uro og kvalen,
Elskede følger du mig?

Herlige rose i dalen!
Ved vuggen der blev dog din plads
Naar andre gaar pyntet til salen
Svinger sig lystig i vals
Hvi følger du ei med de andre?
Naar balsalens dronning du var!
Kan hænde du ensom maa vandre,
O hør mig! kan du give svar?

Hører du tonerne klinger?
Fra ballet der snart tager slut,
Fuglen fra grenen sig svinger,
Søker fra rederne ud.
Natten sig skyndsomt forsvinder. —
De elskende iler fra dans,
Solen bag fjeldene rinder
Spreder sin straalende glans.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50
0 mm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
200
10
20

Nu med sit barn udpaa armen
Tankfuld ved ruden hun staar.
Trykker sin skat indtil barmen,
Maaske hun fælder en taar.
Tabt er dit livsmod, min kjære,
Brusten er fremtidens haab,
Spildt er din ungdom og ære,
Hører du ynglingens raab?
