



# To the Gange.

## Den Ørste:

## En ny Krigssang.

Vi skal mod Tydsterne for at hjælpe Danmark.

## Den anden nye Sang:

## Den bedragne Elsker.

(Pris 2 Skilling)

Forsattet af P. Poulsen

## Eftertrhѣ forbrydes

Thronshjem, 1864.

Trykt i Højsagers Enkes Bogtrykkeri

V box 5: 138

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200 10 20 30 40 50 60

0 mm

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Mel. Slesvig-Holsteen.

Som et Lyn det gaar udi Norden,  
at vi snart skal udi Krig

for at kjempe  
og at dæmpe

Tyraniets Barbari.

:: Skandinavisk Broderhaand  
skaar stærk for Konge og Fædreland. ::

Krigstrompeten snart vil stralde, —  
kalde Nordens Mænd til Havn!

Frygt ei Faren  
frem mod Skaren:

Neverne skal faa sin Ven. —

:: Hvor Norske, Svenske drage hen  
skal Ild og Død vi sende frem.

Hør Trommen, hvor frygtelig den larmes,  
kalder os til blodig Havn.

Farevel da Fader  
og du Moder,

Søster, Broder og min Ven.

:: Naar Gud og Kongen er med os,  
skaar hver Mand trygt alt paa sin Post.

Se Carl med Sværdet paa os vinker,  
beder mandigt at „slaa paa“.

Som Lyn og Torden  
ryster Jorden.

Fremad frem nu Norske Mænd!

:: Nu hædre eders gamle Ord:  
Hurra for Frihed i vort Nord.

Ia Taarene i Danmark flyde  
med Suk og Ven om Hjælp.

Norske Brødre,  
dvæl ei længer.

Lydseen rane vil vort Land.

:: Til Havn, til Havn hver Nordens Mand,  
som Sværd i Haanden føre kan. ::

## Den bedragne Elster.

Astadig Ven! Hvad var din Ed vel til?

Du har sat mit hele Liv paa Spil.

:: Sorgens Taarer brænder paa min Kind;  
Du sværged' dyrt, at evig blive min. ::

Ia dit Lovste var fun, som et Siv,  
som paa Jorden for et vindpust drev. —

:: Glæd du dig i Dands og Sværmeri;  
Dagen kommer, snart er det forbi.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40

0 mm

Ja den Sorg, som du mig givet har,  
volder mig fortidigen i Grav.  
;: Lad kun Sorgen blive mig til Ven;  
O Herre! Styr mit Sind, o hør min Ven!

Du er stolt af Rosen paa din Kind,  
og har gjort saa mangen Ungling blind.  
;: Rosen visner snart og falder af:  
Glemt du er af Alle i din Grav.

Sog dig nu en bedre Ven end mig,  
men brug ikke Falskhed eller Svig.  
;: Min Ven er en Kiste og en Grav,  
naar jeg engang skilles herfra.

Og tilslut jeg siger dig Farvel;  
Gud vær' naadig mod din arme Sjæl.  
;: Han vil dig for Dommen føre frem;  
Hvad vil du svare ham min kjære Ven? ;: