

## To smukke Viser.



Egen Melodi.

Saa blev vi kommanderet til den kjøbenhavnske Stad ombord paa et dansk Orlogsskib. Vi havde en Kaptein, og han var nu gal; Under to Dages Rat skal han faa Alt under Kanonerne Spil.

2. Men saa fik vi Bud ifra Kronprindsen selv, At vi udi Spanffsoen skulde gaa; Og den Tid, da vi udi Spanffsoen kom, En stor Engelsk Kapert der laa; Kapteinen han raabte strax op.

3. Vi heise nu Fredsflag paa høieste Top, Og bringer mig med Seilene frem. Den engelske Konge ham vil vi høre til Og den Danske den svige vi vil, Og følge med den engelsk Kapert hjem.

4. Vi havde en Nordmand paa et og tyve Aar Han sagde: „det skal aldrig ske: Saalænge der vres en Draabe Blod i mig Vil jeg stride for Kong Christian saa god, Til ham har jeg svoret min Ed.“

5. Og Kapteinen han sagde til Nordmanden sin: „Du holder nu Mund du din Hund, Under to Dages Rat skal du faa Alt under Kanonerne Spil Og kastes i Leiderten ned.“

6. Nordmanden han blev nu saa ivrig i sit Sind, Han gav Kapteinen strax et Par Dus, Han jaget ham og kastet ham i Lasten ned; Der skal du nu ligge du din Hund, Jeg vil selv kommandere paa vort Skib.

V box 4: 104



7. Nordmanden begyndte at kommandere raft Med Blodslag paa høieste Top: „J bringe mig Kanoner til Luverten frem, vi vil med den engelske Kapert slaa Alt udi Spanffsøen ud“.

8. Bonaparte blev nu saa ivrig i sit Sind, At han udpaa Bolden mon gaa, Dg Bonaparte blev nu saa ivrig i sit Mod Han gif til den Danffe ombord! „Mangler du for Fetalier skal du saa.“

9. Der mangler mig ei for Fetalier ombord. Men der mangler mig Kugler og Krudt, Havde jeg Kugler og havde jeg Krudt, Da vil jeg med den engelske Kapert slaa Alt udi Spanffsøen ud.

10. Dg saa fik vi Kugler og saa fik vi Krudt Saameget der gjordes behov. Den engelske Fregat han skyder nu saa rafft At den Danffe snart tog ham til Pris. Kapteinen lod henge sig op.

11. Nordmanden sagde til Styrmanden sin: „Du styre mit Skib skal ret, Du styrer det til den englandske Rhed, Vi vil se om der flere er der. Som mod os tør vove en Dyst.“

12. Dg den Tid vi kom til den englandske Rhed Sey Rangflibe færdige laa. Den engelske Admiral lod heise Signal, Han gif til den Danffe ombord: Mangler du for Fetalier skal du saa.

13. „Nei, der mangler mig ei for Fetalier ombord, Men der mangler mig Blodslag paa Top; Du havde en Kapert paa Spanffsøen igaar, Han mente at gjøre mig Spot; Men nu driver han for Taffel og Tong.“

14. Alle engelske Skibe de varpede sig ud, Den Danffe gjorde og ligesaa. Den danffe Fregat den skyder saa rafft Baade Raffter og Stenger overbord, En Del maatte løbe paa Grund.

15. Dg Nordmanden sagde til Styrmanden sin: „Du styre mit Skib skal ret, Du styre mit Skib til den kjøbenhavnske Stad, Vi vil ikke længer gaa her Alt udi Spanffsøen ud“.

16. Dg den Tid vi kom til den kjøbenhavnske Stad, Lod vi Kapteinen først gaa i Land, Dg Kapteinen gif sig for Kronprindsen selv, Han klager sig ynkelig ad. Vi havde en Nordmand, som var gal.

17. Han vilde jo sætte vort Skib til Dg følge med den engelske Kapert hjem; Den engelske Konge den vil han høre til Dg den Danffe den han svige vil, Dg følge med den engelske Kapert hjem.

18. Kronprindsen han blev nu saa ivrig i Sind; Han gif sig paa Toldbodens Bro, Dg den Tid da han kom paa Toldbodens Bro, Der ser han Nordmanden at gaa. Alle Mand var i Taffel og Tong.

19. Kronprindsen gif til den Danffe ombord, Han spurgte: „Hvor er Jers Kaptein?“ Dg Nordmanden strax op af Kabytten sprang, Han sagde: „se her er jeg; Hvad befaler Kronprindsen idag?“

20. Du vilde jo sætte mit Skib til Dg følge med den engelske Kapert hjem; Den engelske Konge den vil du høre til Dg den Danffe den svige du vil, — Blaataarnet skal blive dig til Løn.



21. Skal da Blaataarnet blive mig til Løn,  
Det gjælde skal Sabelen blaa; Den kjøbenhavnske  
Stad og Kronprindsen selv Skal først svømme udi  
Blod, det sværge skal Nordmanden paa.

22. Alle engelske Fanger de op af Nummet  
sprang, De sagde det er en Søhelt; Sex af vore  
Skibe har han studt i Grund Og os har han taget  
til Pris, Det hørte selv Kronprindsen paa.

23. Mange Tak skal du have, du ærlige Nord-  
mand! Kaptein skal du blive igjen. Men hvad  
for en Løn skal Kapteinen faa, Det raade skal  
Nordmanden for. Alle Mand maatte svare dertil.

24. Han kan ikke blive Kaptein igjen Umbord  
paa en dansk Orlogsmænd; Men under Galionen  
der synes mig bedst, Der skal han med Svaberten  
gaa. Se hvilken herlig Kaptein har vi da.

---

### Nesjen till Österland.

Till Österland ville jag fara  
så snabb som den susande vind,  
bortom berg og djupa dalar,  
allt under så grönan en lind.

Jag der ville bygge en hydda,  
der marken står ständig så grön,  
och der träden äro prydda  
med blommor, som dofta så skön.

---

Trykt och tillkjöps i J. L. Sundts Bogtryckeri.

[Thjem] u.å.