



Do smukke

# Biser.

Den Første:

## Saa sødt!

Den Anden:

## Rosen i Nordanfjog!

Pris 10 Ore.

Trondhjem. u.å.

Trykt paa Bestilling i J. L. Sundts Bogtrykkeri.

V box 4:103



Den første:  
Saa sødt!

Er et Kys dog ei den største  
Lykke her paa Jord!  
Tænk paa det man fik som første  
Kjærtegn af sin Mor,  
Skjønt maatte man freg og straalet,  
Ret et lille Skarn,  
Hendes trætte Dine straalet  
Mens hun trykket omt sit Barn,  
∴ Saa sødt, saa sødt,  
Har intet før hun fundet,  
Det Kys paa Barnemunden  
Er altid sødt og blødt.

Barnet vojer, Længsler fødes,  
Hjertet staar i Brand,  
Med en Yngling glad man mødes,  
Dusker ham til Mand,  
Og en Aften efter Valsen  
Faar han Mod og spør,  
Og man falder ham om Halsen  
Og af Kys blir ganske ør.  
∴ Saa sødt, saa sødt,  
At Vid og Sands det dræber  
Det Kys paa kjære Læber,  
Er altid sødt og blødt.

Bryllupsdagen snart oprinder,  
Rinden staar i Glød.  
Alle Brudens smaa Veninder  
Hvisker, hun er sød,  
Sagte bort fra Festen gaar hun,  
Bognen kjører frem,  
Nu paa Veien til sit Hjem.  
∴ Saa sødt, saa sødt,  
Naar unge Hjerter gløder,  
Omsider de saa bløder,  
Det Kys er sødt og blødt.

Bli'r hun saa ei graa Mor lille,  
Han lidt svag af Gigt,  
Ei de Kys er mer saa milde,  
End er Elskovs Digt.  
Dog, hvis Duen endnu brænder  
Ren og klar som før,  
Hvis de er de bedste Venner  
Vil de kyskes til de dør.  
∴ Saa sødt, saa sødt,  
Om dæmpet end er Flammen,  
Naar blot man holder sammen,  
Er Kysset sødt og blødt.



Den anden:

Rosen i Nordanfog!

Ensam i villande Skog  
En liden Blomma stod,  
Nikkede venligt og sødt,  
Hviskede kjærligt og blødt,  
Långt bort i Skogen der  
Blomma du er mig kjær,  
Blomma du er mig saa kjær,  
Er mig saa kjær,  
Saa kjær, saa kjær.  
Kom til mig, kom til mig  
Du som mit Hjerter tog,  
Kom til mig, kom til mig,  
Sjona Ros i Nordanfog.

Drøi ei i villande Skog,  
Kom til din hulda Ven,  
Sig om du haver mig kjær,  
Sig hvis Hjerter dit er,  
Långt bort i Skogen der,  
Blomma du er mig kjær,  
Blomma du er mig saa kjær  
Er mig saa kjær,  
Saa kjær, saa kjær.  
Kom til mig, kom til mig,  
Du som mit Hjerter tog,  
Kom til mig, kom til mig  
Sjona Ros i Nordanfog!

---