

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30

mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30



Grødal, John
John Grødals

Afskedssang

til sine Venner og Slægtninger,
da han for anden Gang
forlod sit Hjem og
reiste til Amerika.

Pris 10 Øre.

Trondhjem. Johan L. Sundts Bogtrykkeri. W.A.

V box 1:30

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200 10 20 30

0

mm

Nu Tiden sig nærmer med hurtige Skridt,
At jeg nu fra eder skal vandre;
Jeg Farvel maa sige; thi det er min Pligt,
Jeg dette har lært ud af andre.
Ja, et ømt Farvel vil jeg sige til dig
Og til alle, som med Venlighed glædet har mig,
Den Tid jeg hos eder var hjemme.

Farvel og hav Tak, mine Venner, for mig!
Lev vel! og hav Tak, du min Kjære;
Med Venstaben's Baand blev jeg knyttet til dig,
Og rørt maa mit Hjerte nu være.
Her Venner skal mødes og tages i Favn;
Men stilles og sovnes er Tiderne's Gang,
Kun Minderne kan vi beholde.

Modtag nu til Slutning mit sidste Farvel,
Gud ved om vi østere mødes
Og kommer tilsammen her mere igjen,
Sjønt dette af mig skulde ønskes.
Om Laurbærrens Krands ei blev flettet for mig,
Men tidt gjennem Torner maa vandre min Sti,
Saa skal jeg dig aldrig forglemme.

Farvel, o Farvel! du mit Fædreneland!
Du er jo min kjærlige Moder.
Farvel vil jeg sige til Kvinde og Mand,
Farvel, du min venlige Broder.
Til Høie og Lave jeg bryder Farvel,
Til Høire og Venstre ja uden Forskjel,
Farvel og hav Tak for mig alle!

Mine Venner kjære, som her forsamlet er,
Jeg denne Gang vil synge jer en Sang,
Sjønt ensoldig nok den sammenskrevet er,
Jeg beder Dem den høre vil engang.
Vi Mennesker vi tumler om som Bølger,
Den ene hid, den anden dit far' hen;
Gud hjælpe alle dem, som med mig følger;
Gud ved om nogen kommer mer igjen.

Som fuglen jeg maa flyve ud af Reden
For selv at sørge for nødtørstigt Brød,
Til dig, o Gud, jeg altid da maa bede,
At jeg ei kommer til at lide Nød.
Nu Tiden kommen er, at jeg forlader
Det Sted, hvor mine Barndoms-Dage svandt,
Jeg haaber, at jeg ingen Uven harer
Af alle dem, som jeg her hjemme fandt.

I, Slekt og Venner, som er her tilbage,
Sørg ei som de, der ikke haber Haab,
Merk vel hans Ord, som hører al vor Klage,
I altid følge maa hans Vise Raab.
Den samme Gud, som Israel mon føre,
Ustad gjennem Trængsel reddet har,
Den samme Gud han naadig mig ledsgarer,
Til vi engang nedlægges i vor Grav.

Farvel! Farvel, mine Venner alle sammen,
En viktig Reise jeg nu begynde maa;
Jeg nu fra eder alle skal bortflytte;
Gud har mit Brød for mig bestjæret saa.
Gud giv os Hilsen i de fjerne Lande
Og Fred blandt dem, jeg kommer til at bo.
Vi seile maa nu over Stormens Vandar,
Gud giv os Hilsen og en stadig Tro.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30

0 mm

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

20

30

Med vaade Dine maa jeg Afsted tage,
Og Skilsmistaarer strømmer hastigt ned;
Mit Reisefølge er nu altsaa færdigt,
Til Reisen er nu ogsaa jeg bered.
Farvel, du Hjem, med dine kjære Mønster,
Mit Ønske er, at alt maa gaa Fer vel,
Farvel, du Dal, med dine høje Tinder,
Maaske mit Øie mer ei skur skal.

