

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30

0  
mm

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

## En smuk Sang.

Mel. Der boede en Kjøbmand paa Hamburger Bro;

**E**n Vise for Eder jeg nu fremfore vil,  
Som vist er passeret, det kan I tro mig til:  
I Straßburg der boede en Adelsmand saa rig,  
Paa Gods og paa Penge var Ingen ham lig.



Han havde sig en Datter hun var ørlig, hun var skøn,  
Hun elsked, over Alle en Sømand udi Lon;  
Men det var skjult for dennem, hvad de mindst tænke paa,  
At det dem saa ueheldigt i Verden skulde gaa.

En Reise til Ostindien den Sømand skulde gaa.  
Hun sørgede saa saare alt for sin søde Ven;  
Hun ønsked ham til Lykke, ja tusindgang Farvel,  
Hun sørgede saa saare alt for sin søde Sjel.

Nogen Tid derefter, da Tiden den løb hen,  
Saa kom der en Beiler til Straßburg igjen;  
Han beiskeede og bad hendes Fader derom,  
At han vilde give ham sin Datter saa from.

Det var slet ingen Ting for ham at faa Faderens Ja,  
Thi baade var han skøn og formuende han var;  
Maria hun græd og hun vægredede sig:  
Min Gud og min Herre nu hjælpe du mig!

I meddens Maria nu i det sørøligste gif!  
Omsider et Brev fra sin Kjæreste hun fik,  
En liben Dreug det bragte, men han dog ikke gif  
Uhelønnet fra hende, en Daler han fik.

V box 16 : 471

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200 10 20 30

0 mm

O elskelig Maria, som udi Brevet stod,  
Du holder op at sørge, du adelige Blod!  
Nu ligge vi for Anker paa vestre Bergens Havn,  
Om nogle Dage ønsker jeg at hvile i din Favn.

Det letted hendes Hjerte, det letted hendes Bryst,  
Saa gik hun i sit Kammer medi Glæde og Lyst;  
Saa fri for al Sorrig hun udi Kamret gaar.  
Men Brevet det glemte hun, det laa paa hendes Bord.

Et Grinde i Haven Maria hun gik,  
Omsider hun Brevet i Tænkerne sik;  
Min Gud og min Herre, nu frygter jeg for,  
At min Fader han skal i mit Kammer indgaa.

Imedens Maria stod og tænkte saa paa Stand,  
Da kom hendes Fader med Brevet udi Haand;  
Han talede til hende som hun en Skjøge var;  
Tænk aldrig paa den Sømand, om han var nok saa rat.

Af jo, min kjære Fader! tillad mig ham at saa,  
Slet aldrig bedre Gave du din Datter give kan;  
Tillad mig ham at eie, tillad mig han at saa,  
Det lønner Gud i Himmelten, lad mig den Glæde naa.

Nei om han den eneste Sømand end var,  
Saa slal du hau aldrig til din Egtemand saa;  
For vil jeg hannem dræbe, dig vil jeg give bort,  
Hos mig har En begjæret dig, han har mit Ja alt saa't.

Du kan mig give bort til Saamange som du vil,  
Slet aldrig saa giver jeg min Billie dertil;  
Endstjordt den Sømand eier ei meget Sølv og Guld.  
Saa eier han et Hjerte, jeg ved det er mig huld.

Nogle Dage derefter det Skib kom til Land,  
Hendes Fader han ilede til Skibet paa Stand;  
Han kaldte den Sømand i Curum til sig,  
Men han tænkte mindst at det gjaldt om hans Liv.

O Gesel! o Gesel! o er du da den,  
Der har forført min Datter, du er jo hendes Ven;  
Jeg skal det paa dig hevne, tro mig dertil forsand,  
Men hvis du ei vil nævne det romme dette Land.

O ja, min kjære Fader, jeg hende elsket har,  
Men at forsvøre hende min Tanke aldrig var;  
Hvad vi tilfammen talede slet Ingen viste det,  
Dog helst i sligt Tilfælde: o Fader tilgiv det!

Den grummeste blandt Fædre han Tænderne skar,  
Saa tog han op en Kniv, som han udi Væltet bar,  
Og stodte den i Brystet paa Sømanden god.  
Gif bort og lod ham ligge og svømme i sit Blod.

Han ilte til sin Datter og til sin Kære hen:  
Kom vil du med mig følge, jeg viser dig din Ven;  
Nu kan du holde Brytlup med Kjæresten din,  
Du kan saa Blod i Bægeret istedetsfor Vin.

Maria hun ilede til Skibet paa Strand,  
Hendes Fader fulgte efter, han var saa sjæleglad;  
Hun saa sin Ven der bløde, hun saa hvor Kniven sad,  
Saa uformært hun tog den og lagde den i sin Barm.

Af! her min grumme Fader den sidste Ven af mig!  
O gjør mig dog den Gre, leg mig ved den Sømands Sid,  
O leg mig i hans Kiste, og sæt mig i hans Grav.  
Saa glemmes al min Dvide, saa dør jeg sjæleglad.

Da hun dette havde talet og dette havde sagt,  
Saa tog hun op den Kniv, som var udi Barmen lagt;  
Hon stodte den i Brystet, saldt død ved Sømands Sid,  
Saa Ingen det mærkede førend hun laa Lig.

Det var den Sømands Brøder, da han det vide sik.  
Et Stegne han førte for Keiserens Ret.  
Da hjalp hans Gods ham ikke, han maalte dø for Sværd;  
For saadant Mord som dette, var ikke bedre værd.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30

0  
mm

Til St. Maries Kirke de begge bæres hen,  
Forgyldt var deres Kiste, som Keiseren gav dem;  
Udi hverandres Arme blev lagt i Silken rød,  
Saa Ingen kunde sige, at disse to var død.

Ved Siden af dem blev sat en Kiste, som var sort  
Da Faderen om nogle Dage efter bæres bort,  
Med Morderkniv i Haanden, til Skue for Enhver,  
Dog helst i sligt Tilfalte, Exempel for Enhver.

O hører I Forældre, som Gud har givet Børn,  
I maa slet ikke nægte dem at elske hvem de vil;  
Thi en oprigtig Kjærlighed kan aldrig slukkes ud,  
Den kan vel her forandres, men hist den naaes hos Gud.



---

Tromsø. G. Hjeldehs Tryl. U.A.