



## 8 smukke Sjærlighedsjange.



### 1. Alaget haver du igjen.

Alaget haver du igjen  
Grædt har du min lille Ven,  
Efter den, du elske maa,  
Efter den, du aldrig kan faa?

„Nei, det Duggen er, du ser  
Som fra Lovet falder ned;  
Lovet visner inden fort,  
Da skal og Duggen tørke bort!“

V box 14:394



## 2. Den tungste Byrde.

Den tungste Byrde Jorden bær  
Er Kjærlighedsbyrden vist.  
Jeg havde nys en Hjertenskjær  
Den har jeg nylig mist.

Din Kjærlig lignes ved den Sne,  
Som falder i April.  
Naar du gaar bort, jeg maatte dø  
Og mer ei være til.

Du tænker paa at svige mig  
Det har du i dit Sind.  
Du gjør blot hvad behager dig,  
Men Sorgen den blir min.

## 3. Saa vidt i Verden jeg vanter.

Saa vidt i Verden jeg vanter,  
Og stedsse forge maa,  
Jeg gaar i tusinde Tanter —  
Den jeg elsker, kan jeg ei faa:

## 4. De Roser og de Blade.

De Roser og de Blade  
De gjøre mig saa glade,  
Helst naar som jeg ganger mig i Rosendelund.  
Men kanhænde det Eder fortryder,  
Om jeg tar lille Vennen i Faanen en Stund?

Farvel, du hulde Fader,  
Farvel, du hulde Moder,  
Farvel, du lille Søster, og du allerbedste Ven!  
Min Reise den gjælder ud i Verden,  
Og Herren i Himlen ved naar vi sees igjen.

## 5. En Gang i sams med mig.

En Gang i sams med mig  
Præsten skal spørge dig  
Om du vil have din  
Udvalgte Ven.  
Om du da sviger mig,  
Samme just gjør det mig.  
Nok faar jeg den, som mig  
Elsker igjen.

Præsten tar Bogen frem  
Spørger os hoer og en.  
Saa tar han Ringen af  
Rødeste Guld,  
Sætter den paa din Haand:  
Det er et Fæstebaand!  
Nu er du bleven min  
Kjæreste saa huld.

## 6. Jeg gif mig ud en Aftenstund.

Jeg gif mig ud en Aftenstund  
Jeg gif mig ned til Stranden;  
Der mødte jeg en Gut saa ung,  
Han rakte der mig Haanden.  
„Du Pige huld, hvor skal vi bo?  
Hvor skal vi bo paa denne Jord,  
Paa denne Jordeklode?“

Jeg lagde Haand udi hans Haand  
Og sad med Taar paa kinden:  
„Al, did du vil, did vil og jeg!  
Og sødt sang Aftenvinden.  
Og Maanen steg saa klar fra Sky —  
Men Gutten løb saa raskest til By,  
Løb raskest som Aftenvinden! —

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60

0 mm

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60

7. Som Stjernen klar.

Som Stjernen klar hver Nat paa Himmelen,  
Hun længter til sit Rum,  
Saa længter jeg til dig, min lille Ven,  
Hver Time og hver Stund.  
Hver Time er som en Maaned,  
Hver Maaned som et Aar.  
Saa længter jeg til dig, min lille Ven,  
Stjondt jeg dig aldrig faar.

8. Hvad jeg har lovet, det skal jeg holde.

Hvad jeg har lovet, det skal jeg holde:  
At aldrig, aldrig elske fler end tre;  
Dg en for Nos Skyld, og en for Nøds Skyld,  
Den tredie, han skal bli min lille Ven.

Hvad jeg har lovet, det skal jeg holde:  
At være tro mod den, jeg elske maa,  
Et Aar saa længe, maaske tvende  
Dg si'n saa blir det vel noget Raad!

(Eftertryk forbydes).

Pris 10 Ore.

Tilfjeds i Boghandelen i Pilestrædet No. 5, Kristiania. u.a.

Trykt i Nikolai Olsens Bogtrykkeri, Stortorvet 6.