



Grønvold, Ole G

# Emigrantens Afsked med Norge.

Farvel du Moder Norge,  
Nu reiser jeg fra dig  
Dg siger dig saa mange Tak,  
Fordi du fostret mig.  
Du blir for knap i Kisten  
Med din Arbeidsstok,  
Men dine lærde Sønner  
Du giver mer end nok.

Nu trækker vi som Gøvla  
Fra dig til fremmed Land  
Over Verdenshavets  
Store og brede Vand.  
Der kan vi tjene Brødet,  
Naar vi vil bruge Flid, —  
Vi takke maa Columbus,  
Som viste Veien did.

Dog elsker jeg dig Norge  
Med dine Fjeld og Vand  
Dg vilde nødig bytte  
I Vestens Prærie-Land.  
Men naar det gjælder Brødet  
Er det saa strengt et Bud,  
At vi som Skovens Fugle  
Maa fly fra Neden ud.

V box 14:401



I en af dine Dale  
Min Bugge stod en Gang,  
Der vandret jeg som Barn  
Dg gjætte Fæ og sang,  
Der har jeg væltet Stene,  
Der har jeg sankt Bær —  
Ei nogen Plet paa Jorden  
Kan blive mig saa kjær.

Farvel med kjendte Steder  
Dg Lekestua mi,  
Jeg kan ei længre have  
Morro her med dig.  
Nu kommer Livets Mjør  
Dg hindrer vores Ro,  
Jeg maa ud i Verden,  
Gud ved, hvor jeg skal bo.

Dg, da jeg skulde reise  
Fra Fædreland og Hjem,  
Da faldt der nogle Taarer  
Dg Hjertet fik en Klem.  
Jeg vendte mig paa Veien  
For engang til at se  
De kjendte Hus og Have  
Dg gamle Lønna-Træ.

Saa kom jeg med flere  
Til Hoved-Staden frem,  
Da var jeg tung om Hjertet,  
Jeg havde intet Hjem.  
Der traf jeg Emigranter  
Baade store og smaa,  
Som skulde bli mit Følge  
Over, over Bølgen blaa.

Saa blev der stiftet Venkskab,  
Vi blev af samme Stand,  
Som skulde have Følge  
Til Vestens fjerne Land.  
Saa bad vi alle sammen  
Vor Herre følge med  
Dg gik ombord i Dampen,  
Som laa paa Byens Red.

Kapteinen steg paa Brættet,  
Maskinen kom i Gang,  
Vi svingede med Hatten  
Til dem, som stod paa Land.  
Farvel med Norges Strande,  
Farvel med Norges Skjær,  
Nu tænker jeg vel aldrig,  
Jeg kommer mere her.

Jeg stod med Hjertens Bemød  
Paa Skibets Dæk og saa  
Mit gamle, kjære Norge  
Forsvinde i det Blaa,  
Dg jeg kan jo tilstaa,  
Mit Hjerte gif i Brand,  
Da jeg saa Norge dukke  
I Horizontens Rand.

Jeg tænkte paa min Fader,  
Jeg tænkte paa min Mor,  
Som skal ligge og sove  
Igjen i Norges Jor.  
Men ved Deres Grave  
Skal staa et Kors paa Bagt,  
Som skal vise Stedet,  
Hvor Far og Mor blev lagt.



Dg kunde det sig hænde  
Udi min Levetid,  
At jeg kom her tilbage,  
Saa gaar jeg lige did.  
Der er mit Hjerte hjemme,  
Der saa jeg Solen først,  
Jeg kan det ikke glemme  
For Længsel i mit Bryst.

1880.

Af Ole G. Gronvold.

— — — — —