

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20

0

mm
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20



Tre splinterne Diser.

Krinolinevise.

1. Hvad er en Ænglings første Trost? Jo, Kjærlighed og Vin. Vil trykke Pigen til sit Bryst, Kan ei for Krinolin. Han elsker Druens ødle Saft, Og drømmer om en Keiserfat, Som tra la, tra la, tra la! For retfuld Krinolin!
2. Naar Pigen kommer ud paa Bal Med brede Krinolin. Da hvidses overalt i Sal'n: Hvad hun er skøn og fin! Som en Balon hun spres kring Og Krinolinen gjør sin Ring, Som tra la, tra la, tra la! O! skønne Krinolin!
3. Paa Gaderne sees Pigerne med store Krinolin. De ligner vil Mamfellerne, Men trippe slik som — n. Hvad vare alle Moderne Om de ei toges af Damerne? Som tra la, tra la, tra la! O! retfuld Krinolin!
4. Hvad er en Kupa mere lig en just en Krinolin! Paa Sværmer er den meget rig, Men ei paa mange Ben. Paa Gaderne, man overalt Ser Kawallerer gjøre Helt! Som tra la, tra la, tra la! For retfuld Krinolin!
5. I Herrer, tager Støvlerne, Som gaa til Eders Kne, Thi ellers ni af Fjæderne kan stade Eders Ben. Da saadan Egenstab den har, Ja, saadant hænder alle Da'r Som tra la, tra la, tra la! For retfuld Krinolin.

V box 21:615

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200 10 20 30

0
mm



6. En Krinolin da Nyttie gjør Naar de sig sætte ned, Som Winterbaage den sig før; Hvad vil man ønske mer End at faa sine formerne, Som dølges under Kjolerne, Som tra la, tra la, tra la! Nu slut med Krinolin.

Starumsfletta.

Mel. O, kan Du ikke mindes den Gang jeg kom til Dig?

Paa Starumsfletta gaar det saa fornøjeligt til,
Der kan en Pige kæredest faa saa tit som hun vil;
To, tre, Tyrer om Kvællen, nei, om Dagen vil jeg sagt,
Det kan en Pige have, som ikke bruger Magt,
aa ja Magt!

2. Jeg vil nu ei fordølge, hvad rimeligt er,
Den, som vil sig forlove, Den møder vist frem her!
Thi, Lyften maa de følge, saalenge som de kan —
Alene for de ønsker, at faa sig en Mand,
aa ja Mand!

3. Den Forlovede! hun talte til Pigerne saa:
"O, vil I, nu med mig til Starumsfletta gaa?!"
Men ikke før i Aften, kan vi nu gaa did —
Thi Vennen min han sagde, at Du maa komme hid,
aa ja hid!"

4. Farvel, min kære Pige, hav Tak for denne Gang
Jeg maa isra dig drage, thi Veien den er lang —
Jeg kan ei mere sige: — thi Regnskab har Du faat —
Jeg ønsker at Du lever, i Verden meget Godt,
aa ja Godt!

5. Med taarefyldte Øine, hun rækker mig sin Haand
"Skal vi for evigt skilles og løse Venstabs-Vaand?
"Vil Du ei lengre holde, hvad Du mig lovet har —

"Saa bliver jeg tilbage, som en offentlig Nar,
aa ja Nar?!"

6. Jeg haver aldrig lovet jeg egte skulle Dig,
Du tænker da vel aldrig, Du folge kan med mig?!"
Nei, Du maa tage Beien, i Verden hvor Du vil —
Det er Alt, hvad jeg kan sige, til Dig, som var saa snil,
aa ja snil!

7. Hvor skal jeg mig henvende, jeg arme Pige her?
Jeg er forladt af Alle, jeg derfor Sorgen bær!
Den Ven, som har mig lovet, at være huld og tro,
Han vil i fra mig drage, Han vil ei hos mig bo,
aa ja bo!

8. Med blødende Hjerte, og Taarerne paa Kind —
Den arme Pige ser nu, saa ømt paa Vennen sin —
Men han ei hende agter, men spotter hende ud:
"Du er nu snille Pige, strax færdig at staa Brud,
aa ja Brud!"

9. Farvel I snille Piger, hav Tak for denne Gang,
Vi ere nu saa glade, og sjunger paa vor Sang.
Med Glaserne paa Bordet, og Glasset ubi Haand —
Vi klinker og vi drifker, og knytter Venstabsbaand,
aa ja Baand!

10. Farvel, I gode Venner, som bliver her igjen;
Men Først og Sidst, Du Kjære, som været har min Ven
Ja, lever vel i Alle! hav Tak for denne Gang,
Nu sidder vi op, og gjør ei Veien lang,
aa nei lang.

En Kjærlighedsvisse.

Mel. Hvo elsker vil, maa lide.

Hvo elsker vil, maa lide,

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20

0
mm

Woruden Sorg ei elskes,
Der gives Glæder blide,
Naar Du har Kjærlighed.
Der gives Glæder blide,
Naar Du har Kjærlighed.

Hvis Rosen ræs' Du bryder
Ei ræd for Tornen bliv',
Af Saaret Smerte flyder,
Men Blomsten elses dog.
Af Saaret Smerten flyder,
Men Blomsten elses dog.

Hvis ei jeg havde seet
Dig, var jeg lykkelig,
Men ak, nu er det skeet —
Mit Hjerte eier Du.
Men ak, nu er det skeet —
Mit Hjerte eier Du.

Jeg længes — den glade Stund —
Det Sieblif er nær,
Da af Din Purpurmund
Jeg Roser plukke kan.
Da af Din Purpurmund
Jeg Roser plukke kan.

Hvad Folk derom vil sige,
Mit ikke volder Sorg;
O, Pige, kjære Pige,
Mitt Hjerte slaar for Dig.
O, Pige, kjære Pige,
Mitt Hjerte slaar for Dig.