

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
mm
200 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Marie Hildahl 1/2 48.



En Sang

Seiladsen over Livets Hav.

Oversat fra Svensk,

(Oversetterens Forlag.)

Pris 3 Øre.

Sandefjord.

Holm Hansens Bogtrykkeri

1877.

V box 21:623

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200 10 20 30 40 50 60 70

mm 0

Jeg her i det fremmede Land slipper være;
Thi Lovste jeg har at til Hjemmet faa gaa.
Paa Kristus, mit Skib, jeg dog sikkert kan fare,
Om Bjerge for Volgernes Magt ei kan staa.
Se, Flaget i Stævnen nu blinker,
Et Lam er afbilledet derpaa;
Saa blodrødt og hvidt det os vinker,
At Skibet nu agter at gaa.

Guds evige Kjærlighed, den er vort Rør,
Guds Fred vor Salon; der faar Børnene Mad,
Og Maden gi'r Jesus, vor trofaste Broder,
Og Maden fremsættes paa Lovsternes Fad.
Men Hytterne ere hans Bunder,
Hvor Børnene trives faa godt.
Der har Jesu Haar Hvilestunder,
Sin Fristad de der haver faa't.

Paa Golgatha-Høi der byggedes Skibet,
En Rør begyndte at seile derpaa,
Og endnu faa er det ei blevet forlidet,
I Himlen Forlorne kan Rum endnu faa.
Bor Mast det er Korset, og Seilet
Er Lammet, som hænger derpaa.
Ombord hænger ogsaa det Speilet,
Hvor Børnen' besgne sig faa.

Og Speilet os viser, vi deilige ere,
Iførte Retfærdigheds skinnende Dragt,
Og se, denne Dragt, den har Gud selv os bragt.
I Blodet aften at være,
Fuldkomne vi ere for Gud;
Thi Synderne borttagne ere,
Og vi ere Frelserens Brud.

Skjønt ofte vi seiler i Mod vind og Taage,
Vi ere dog sikre paa Skibet; thi se!
Gud kjender jo Veien og altid mon vaage,
Skjønt stundom han synes sig underlig te.
Vi samler os alle tilhøbe
Og paa den Korsfæstede ser;
Til Syndere alle vi raabe:
Barmhjertig og naadig Han er.

Snart ere vi hjemme, Gud sidder ved Roret,
Paa uforklydt Raade mod Hjemmet det gaan,
Og selv han bestyrer, det har vi jo sporet,
Raadgiver han hedder, om raadvild du staar.
Se, saa gaan det til i Guds Rige,
Forløsning ved Blodet vi har;
Vi har jo en Gud uden Lige,
Som elsker os, Halleluja!

O, J, som i synkende Skibe er stede
Af Egenretfærdighed! kommer ombord.
Her hjerges Skibbrudne, og Nøgne bli'r klædte,
Bor Livbaad erude, den hedder Guds Ord.
Tag fat i det blodrøde Tonget,
Det duger at holde nidi;
Thi Blodet, af, Blodet er Noget,
Som kan gjøre Syndere fri.

Og Søen reiste sig da der blæste en
stærk Wind. Der de nu havde roet ved fem
og tyve eller tredive Stadier langt, saa de
Jesum vandre paa Søen og komme nær til
Skibet, og de frygtede. Men han sagde til
dem: Det er mig; frygter ikke!

Joh. 6, 18-20.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40