

1883

En Sang

forfattet

ved den sjældne Hændelse, at tre Dig
fra samme Sted fulgtes til Graven
den 13de Oktober 1883.

Trykt paa Bestilling i J. L. Sundts Bogtrykkeri.

[Thjem 1883]

V box 25:748

Mel: Du ser, O Gud, min Længsel.

Farvel o gode Fader,
Farvel o Moder kjær!
Farvel i Benner alle
Som nu tilstede er.
Tak for i var saa gode
Og pleied os saa vel,
Tak for i stred taalmodig
Med os til sidste Kveld.

Kom hid o kjære Moder
Og ræk os nu din Haand.
Nu vil vi Afsked tage, —
Opløst er Livets Baand.
En Engel er nu kommen
Til os fra Frelseren,
Han vil os med sig tage
Til Himlens rette Hjem.

Sørg ei paa os o Fader,
Om vi forlader dig;
Du ved vi faar det bedre
Hos Gud i Himmerig.
Han er vor rette Fader
Og vi hans Børn er,
Han vil os glad modtage;
Han har de Smaa saa kjær.

Vi kan ei mere arbe;
End arbe Himmerig,
Og Jesum Christ tilhøre

Her og Evindeligg.
Vi kan ei mer forfremmes,
End dø en salig Død,
Vi kan ei bedre gjemmes
End i Guds eget Skjød.

Som Roserne om Morgen
Saa frodig spirer frem, —
Naar Aftenstunden kommer,
Da visner de igjen;
De falmer og de visner,
Og hastig døer de ud,
Saa gaar det alt i Berden.
Alt er kun Støv for Gud.

Saa gif det med os trende,
Vi hastig visnede;
Og Dødens Engel sendtes,
Uventet kom han ned.
Forent paa Mandens Vinger
Vi hurtig fulgte med
Til Himlens store Glæde
I Engleborg vi er.

Nu visner vi ei mere
For Kulde eller Sne.
Ei mer vi fælde Taarer
For dette Jordiske,
Derfor maa Du ei sørge
Paa os o Moder kjær,
Du ved vi snart skal samles
Hos ham, som Alt gjør Vel.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 2

0
mm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Nu er jeg lagt paa Baaren
Dg har mit Die luft.
Kom hid Du kjære Broder,
Her kan vi sove trngt.
Kom ogsaa kjære Tante,
Her har vi Plads for Dig;
Tag paa den hvide Kjole,
Den passer ogsaa Dig.

Nu ringer Kirke-Kloffen
Dg venter paa vort Støb,
Nu maa vi hastig drage
Til Gravens kolde Skjød.
Tør Taarerne o Fader
Dg følg os til vor Grav;
Lat Gud som os forløste
Fra denne Jammerdal.

