

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200



19/3 55

[Ch. a. <sup>riels</sup>ars Nicolaysen]

En ny Vise

om

en Borger udi Krähwinckel,

som ikke vilde have Marked.

*Ch. a. Nicolaysen* *3* *Höök*

Borgeren *for* *mons Thouse* *de u. et.*  
*Satte sig Studenten Kammarsk. Appel.*  
*Alle: Familienlegen.*

u. s. u. d.

V box 27: 809

Mell. Han Mads og han Lass.

1.

I Krähwinkel bor der en Borger saa gram,  
som har Magt over Torvet og Andet.  
De Markedsfolk maatte sig vende til ham.

(parlando:)

„Kan vi faa laant Torvet? sagde Folket.  
— „Det er vel ingen Raad for Andet“, sagde Manden.  
„Nejgu, nei!“ sagde Folket til Manden.

2.

Og Folk drog ud paa Krähwinkels Plads  
med Kunstnere, Boder og Andet; —  
Enhver maatte skjønne, at her blev en Stads.

„Nu begynder vi at ordne os“, sagde Folket.  
„Huf!“ sagde Manden.  
„Blir du von?“ sagde Folket til Manden.

3.

Saa sad der en Maler saa hyggeligt der,  
han malte med Krom og Zinober;  
han malte en Himmel og Huse og Trær.

„Nu maler vi“, sagde Folket.  
„Det taaler jeg ikke“, sagde Manden.

„Nej, jaaa!“ sagde Folket til Manden.

4.

En Middagsstund mellem 11 og 12  
fløj Manden i Firsprang mod Torvet;  
han havde en skrækkelig Ting i sit Skjold.

„Hvad vil du?“ sagde Folket,  
„Jage Jer bort!“ sagde Manden.

„Hør paa ham!“ sagde Folket om Manden.

5.

Indtriner da Krähwinkel Bys Politi  
med Stok og med Morgenstjerne,  
og jog Maleren ud med samt hans Staffeli.

„Nu gaar det skarpt!“ sagde Folket.  
„Ja, nu er det ude med Jer“, sagde Manden.

„Vi kommer igjen!“ sagde Folket til Manden.

6.

Nu blev der stor Tummel i Krähwinkels By,  
saa Manden begyndte at frygte;  
han mærked', at han havde været for kry.

„Nu kommer vi os“, sagde Folket.  
„Jeg er ræd, jeg!“ sagde Manden.

„Det tror jeg nok!“ sagde Folket til Manden.

7.

Da Folkets Stemme blev mere hvas,  
han bad om Forladels' saa saare,  
og oplukked' atter den Markedsplads.

„Her er vi!“ sagde Folket.

„Vær saa artig!“ sagde Manden.

„Ser du det!“ sagde Folket til Manden.

8.

Man ser nu, at Krähwinkels ypperste Mand  
undertiden faar Vand over Ho'det.  
Vi har endnu adskillige Bötter istand.

„Huf, det grösser i mig!“ siger Manden.

„Kanske du har faaet Nok?“, siger Folket.

„Jagu nok!“ siger Manden til Folket.

