

Du har vel lært, at Gud bor i Himlen, men er ogsaa  
 allesteds nærværende.  
 Du har lært, at Gud fader har skabt alle Ting, at  
 Han havde ogsaa Menneker, og at alle var fader  
 og Søn, og alle Søn og fader. Du har lært, at Gud  
 har skabt alle Ting, og at alle Ting er af Guds  
 Haand. Du har lært, at Gud har skabt alle Ting,  
 og at alle Ting er af Guds Haand. Du har lært,  
 at Gud har skabt alle Ting, og at alle Ting er af  
 Guds Haand. Du har lært, at Gud har skabt alle  
 Ting, og at alle Ting er af Guds Haand. Du har  
 lært, at Gud har skabt alle Ting, og at alle Ting  
 er af Guds Haand. Du har lært, at Gud har skabt  
 alle Ting, og at alle Ting er af Guds Haand. Du  
 har lært, at Gud har skabt alle Ting, og at alle  
 Ting er af Guds Haand. Du har lært, at Gud har  
 skabt alle Ting, og at alle Ting er af Guds Haand.

Han har sendt sin eneste Søn til Verden for at frelse mig  
 fra den evige Fortabelse; har Jesus udstaaet saa stor Pine  
 og haard Død for mig, for at jeg skulle være Hans Barn  
 og Arving til den evige Glæde, saa vil jeg ikke gaa bort fra  
 Ham i Synden; om ingen Anden vil tjene Jesus, saa vil  
 jeg tjene Ham saa godt jeg kan; jeg vil tidt og ofte bede  
 Gud om Hans Hjælp til at leve Ham til Behag og mig  
 selv til Glæde og Salighed.

Ja bed du mit Barn! bed Gud om Hans Hjælp til at  
 komme lykkelig igjennem Verden og salig ind i Himmelen,  
 saa skal du se at Gud hjælper dig; thi Han har dig hjær-  
 telig kjær.

Jesus haver Børn saa kjær,  
 Og Han vil saa gjerne,  
 Alt du og Hans Barn skal vær'  
 Og du skal Ham tjene.

Tjen du Ham i al din Tid,  
 Mens du er herveden,  
 Saa faar du Hans Ansigt blid,  
 See i Evigheden.

Tjen du Jesus, som Han bød,  
 Giv du Hannem Ære;  
 Saa faar du efter din Død  
 I Hans Himmel være.

Bliver du din Jesum tro,  
 I dit Liv til Døden,  
 Da skal Glæden hos dig bo,  
 Mit i Sorg og Nøden.

Lev mit Barn udi Guds frygt  
 Alle dine Dage,

Du har lært mit Barn! at der er kun en Gud, men  
 i tre Personer Fader, Søn og Hellig-Aand.  
 Du har lært mit Barn! at der er kun en Gud, men  
 i tre Personer Fader, Søn og Hellig-Aand.  
 Du har lært mit Barn! at der er kun en Gud, men  
 i tre Personer Fader, Søn og Hellig-Aand.  
 Du har lært mit Barn! at der er kun en Gud, men  
 i tre Personer Fader, Søn og Hellig-Aand.  
 Du har lært mit Barn! at der er kun en Gud, men  
 i tre Personer Fader, Søn og Hellig-Aand.  
 Du har lært mit Barn! at der er kun en Gud, men  
 i tre Personer Fader, Søn og Hellig-Aand.  
 Du har lært mit Barn! at der er kun en Gud, men  
 i tre Personer Fader, Søn og Hellig-Aand.  
 Du har lært mit Barn! at der er kun en Gud, men  
 i tre Personer Fader, Søn og Hellig-Aand.

# En Faders Grundring



til  
 sine Børn

af  
 Ole A. Sivertsen

Naagen 1862.

Gjenudgivet af W. B. Scherffenberg.

Tromsø 1862

Forlagt af og tilskjeds hos M. Urdal.

V box 28:831



oppebød til Gud for Gøder om at Han vil høje sin Gaaud  
 Gøder, dersom I horte mine Røder og Gøder som jeg har  
 ber, dersom I saa mine Røder som jeg har udgødet for  
 Dersom I kunne se min Røder, som jeg berer for G,  
 i det jeg her siger Gøder.

De kan bøde Gøder, jeg berer Gøder saa om, som jeg nogensteds  
 til Gøder.

Men funde jeg blot tale faaledes, at I kunne og vilde tage det  
 lingen.

Hans Ord, at disse Gøder som jeg har om og siger Gøder  
 Der taler Gøder om at have Tro og Lyst til Gud og  
 frygt.

Menneſte kan søge og erhøde i Gøder. Staten er Gøder  
 at søge og træde efter den beste og forste Gøder, som et  
 jeg kan gøre Gøder. Jeg vil i disse Ord formaade Gøder til  
 den sidste Gøder jeg kan sige Gøder, den sidste Røder til  
 paa Røderingen igjennem Gøder, i disse Røder overgøder Gøder  
 Røder, hvormed jeg ser efter Gøder og omstær Gøder Lyst  
 gennem Gøder, saa vil jeg, for lidt at tilføje Gøder den  
 Gøder, som fra Gud paaligger mig til Gøder Rødering i  
 ning til at tale med Gøder, og et heller kan udføre den  
 Na jeg nu er stæret fra Gøder og Lyst har Røder

Mine Røder!

Gaa. 38. 19.

Da fader skal underrette Horn om Gøder Sandhed.



Her har du Barn en liden Bog  
 Som byder dig at være klog;  
 Den byder dig at lægge Vind  
 Paa Guds frygt og et dydigt Sind  
 Du skal nu gaa i Verden ud  
 Giv altid Ngt paa Herrens Bud,  
 Bed altid Gud om Naade til  
 At vandre Veien som Han vil.  
 Gaa du med Tro og Haab til Gud  
 Saa hjælper Han dig sikkert ud  
 Igjennem Verdens Fristelser,  
 Tro, tro mit Barn, Han har dig kjær.  
 Sæt alt dit Haab til Jesum Christ  
 Saa hjælper Han dig sandt og vist,  
 Og tager dig engang til Sig.  
 Udi Sit søde Himmerig.

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

Den Røder vil mit Barn! naar du læser om det  
 bødte de u, som Gøder er."

naar du veed, at der er saa glædeligt; du vil da vil kom-  
 me til Jesum og være hos Ham, og der lydes og glædes  
 og takke Ham for den Salighed, som Han med sin Dod  
 fortjente os.

Du synes vist mit Barn! at jeg taler noget alvorligt  
 og strengt; men tro mig, jeg gør det af sand Kjerlighed  
 for dig. Du veed endnu ikke hvor vigtig denne Sag er;  
 jeg veed, at denne Sag er af overmaade stor Vigtighed. Ja  
 Saligheds- Sagen den er af saa stor Vigtighed, at den slet-  
 ikke kan troes saa vigtig som den er. Jesus siger: " Det  
 gavner et Menneſte intet, om han vandt den hele Verden,  
 naar han tager Skade paa sin Sjæl."

Derfor vil jeg saa indtrængende og hjertelig bede dig  
 mit Barn, lær at tro Vigtigheden for dig at komme i Him-  
 melen, lær ogsaa at kende den rette Vej, som fører did,  
 læg du ogsaa Vind paa at vandre paa den rette Vej; vogt  
 dig at du ikke farer vild paa Syndens og Lasterens Afvej.

Mit Ønske er at kunne se Gøder Høder Born saa lykkelige  
 lige at undgaa det frygtelige jammers Sted og komme i  
 Himmels Glæde.

Hele min Hensigt med disse Røder er at give Gøder en  
 Paamindelse om at sky Synden og Lasteren, som drager Gøder  
 bort fra den kjerlige Frelser og gjør Gøder Sjæle ulykkelige.

Jeg vil saa gjerne, at I itide skulle saa Lyst til at tjene  
 Gud i Sandhed; thi at fatte Kjerlighed til den kjerlige  
 Jesus og leve som Hans elskelige Born saaledes at I af  
 Hans Naade maa optages til Hans himmelske Glæde, som  
 Han med sin Dod forhvervede os.

Ngt nu paa mit Barn hvad du læser, saa skal jeg sige  
 dig, hvad du skal tænke for at fatte Kjerlighed til Gud og  
 Lyst til at tjene Ham.

Du skal tænke saaledes: har Gud mig saa kjær, at