

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20

mm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondhjem.

Vise om Axel Cord-
sen og Skjøn Valdborg.

Arendal 1833.

V box 33:977



Honnestoets



Vise

om

Axel Tordsen og Skjønvaldberg.



Arendal, 1833.

Trykt i D. C. Halds Bogtrykkerie
af E. A. Krohn.

V box 33: 977

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200 10 20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90



III

Historiske Sange.



III

Historiske Sange.

Axel Thordsen og Skjøn Valdborg.

Den almeenkjendte og smukke Bise om Axel Thordsen og Skjøn Valdborg, om hvis Forfatter, Tidsalder og historiske Paalidelighed kun lidt med Bished lader sig bestemme, findes første Gang aftrykt i et Anhang til den christianenske Udgave af N. S. Vedels Hundrede Viser. Mange Steder i Norge gjøre Fordring paa at have været Stuepladsen for denne hjertegribende Tildragelse; men vi ville maaafsee feile mindst ved at give Søndermør og det tilgrændsende Romsdalen Fortrinet. Her findes de fleste Sagn herom, og paa den lille De Sidste viser man endnu Axel Thordsons og Skjøn Valdborgs Grave, paa hver sin Side af Sidste Kirke. Paa enhver Grav stod et Asketræ, der over Kirkens Tag slyngede deres Grene sammen. Axels Træ staaer endnu frodigt, Valdborgs derimod er gaaet ud, og Inscriptionen paa den Marmorsteen, der dækker hendes Grav, er nu ulæselig. (Sammenlign Norske Sagn af N. Faye 225).

De legte Guldtavel ved bredden Bord,
 I Glæde og Lyst med alle;
 De Fruer tvende med Ære stor.
 Saa underlig Legen mon falde.
 Thi Lykken vender sig ofte om.

De Farning' løbe saa ofte omkring,
 De sig saa snart monne vende;
 Saa gjør og Lykken's Hjul udi Ring,
 Dens Løb man neppe kan kjende.
 Thi Lykken o. s. v.

Fru Tulli og Dronning Malfred,
 De legte Guldtavel med Ære:
 Paa Gulvet ganger det Barn derved,
 Det legte med Æble og Pære.
 Men Lykken o. s. v.

Paa Gulvet ganger det Barn saa væn,
 Det leger med Æble og Blomme;
 Da indkom Hr. Axel Thordsen,
 Han agter til Rom at komme.

Han hilsede Fruer og Tomfruer skøn,
 Hannem fulgte baade Tugt og Snilde;
 Han elskte det ædle Barn udi Løn,
 Men Lykken vilde for dem spille.

Paa Armen tog han den liden Duffe,
 Klapped hende ved hyiden Kind:
 "Krist give, at Du var voksen nok!
 Da blev Du snart min Mandinde."

Hans yngste Søster svarede bradt,
 Paa Klæder hun Guld monne bære:
 "Var hun end voksen i denne Nat,
 I maatte ei sammen være."

Tomfruens Moder talede ret,
 Hun monne ham Sandhed sige:
 "I ere altfor nær udi Æt,
 Dog vel hinandens Lige."

Han tog en Gulbring af sin Haand,
 Bad Barnet dermed at lege.
 Der hun fremvogte i Alder, Forstand,
 Det gjorde hendes Kinder blege.

"Kom vel ihu, min liden Brud!
 I Dag monne jeg Dig fæste;
 Jeg vil nu reise af Landet ud,
 Og fremmede Herrer gjæste."

Hr. Axel drager af Landet ud,
 Hannem følger baade Tugt og Ære.
 I Kloster sættes hans liden Brud,
 At hun skulde Sønnen lære.

De lærte hende Silkesøm at sye,
 At læse lod de hende lære;
 Af hendes Dyd gif herlig Ry,
 Hende fulgte stor Tugt og Ære.

Elig' adelig Sæder som hun bær,
 Maa hver med rette prise;
 I Sindet hun og forstandig er,
 Og regnes iblandt de vise.

I Kloster var hun i elleve Aar,
 Til Gud hendes Moder henkaldte;
 1

