

Aldrig Du gaar mig af Tanker og Sinde,
 Aldrig forglemmer jeg hvad nu er steet.
 Søde, fortryllende faldte Veninde!
 Gid jeg Dig aldrig for Dine har seet!
 Din Ækshed daaret mig, jeg elste inderlig,
 Dit Navn og dit Munde er skrevet herinde,
 Til Hjertet det brister, det banker for Dig!

Taalmodig vil jeg nu forsøge at bære
 Alle de Sorger som saarer min Æjel;
 Af mig Din Brøde tilgivet skal være,
 Dnste jeg vil Dig al Lykke og Held,
 Jeg skal ei hævne mig, bliv Du kun lykkelig,
 Gid aldrig Ulykke og Mangel Dig trykke!
 Men Glæde og Roisomhed trives hos Dig!

Tak for den Tid og de lykkelig' Dage!
 Som Du mod mig var saa hjærlig og tro,
 Aldrig Du mere skal høre mig klage,
 Aldrig skal jeg meer forstyrre din Roe.
 Tak for hver hjærlig Stund, hver sød og rolig Blund,
 Og Timerne blide, som svandt ved Din Side,
 Og Tak for hvert Kys, som jeg fik af Din Mund!

Elskede Ven! uforglemmelig' Vige!
 Modtag min Sang og mit sidste Levvel;
 Vi skal gjensees i Himmelens Rige,
 Det er et Haad, som opliver min Æjel.
 Min Skjæbne bliver saa, som Gud behage maa,
 Men ei for en Dvinde, mer Taarer skal rinde;
 Jeg skal ikke elste den jeg ei kan faae.

Rebedon er jeg fra Verden at træde,
 Naar Gud vil kalde, da er jeg beredt.
 Livet ei hæver for mig nogen Glæde,
 Kun indt Graven forventer jeg Fred.
 Naar min saa trætte Aand, er løst af Støvets Baand,
 Naar Jorden forsvinder med alle dens Minde,
 Almægtige tag da min Æjel i din Haand!

Bergen 1862.

Vaa Boghandler A. C. Wichnes Forlag.

Trykt af J. C. Hagen.

(Maas ikke eftertrykkes.)