

# Nogle aandelige Sange

forfattede af

Figen Anna Andersdatter,

den yngste af tvende blinde Pladsmandsdøtre paa Gaarden  
Hiorteland i Rasene Sogn ved Bergen.



Mel, Naar Hytten, vi bær, bliver lagt ovs.

1 Hos Jesus er Fred for besværede Sjæle, Som  
Synden og Sorgen her trykker saa haardt, O skynd dig  
til hannem, i Verden ei dvæle, Han tager mod dig som  
et gjenfundne Jaar. Der finder du fred for dit Hjerte,  
Der ender din Trængsel og Nød, Der er ingen Sorg  
eller Smerte, Hos Jesum er Hvilen saa sød.

2 Her er vi Gjæster i fremmede Lande, Snart  
Herren vil komme og hente os ud. Kom unge og gamle,  
o kom, lad os vandre Paa Veien til Himlen, at møde  
vor Gud! Han kommer os venligt imøde Og rækker sin  
frelsende Haand. Guds Lam. som for Syndere døde, O,  
send os din Raade og Aand.

3 Den Aand, som kan Hjerterne trøste og glæde,  
Den Aand giver Styrke i Fristelsens Tid. Naar vi udi  
Kamp imod Fienden træde, Guds Ord og vort Skjold  
og vort Sverd udi Strid. Bevar os, o trofaste Frelser  
Fra Vantro og Mørkhedens Magt; Ja du, som saa høit  
os har elsket, Du før os jo Døden har smagt.

V box 35:1037

4 Den Kjærlighed aldrig kan noksom udgrundes  
Som Fad'ren i Himlen os haver bevist, Det Liv, som i  
Krisito for evigt er vundet, Hans hellige Navn til Lov,  
Vere og Pris. En Sabbath skal hisjet oprinde, Naar vi  
Kommer hjem til vor Gud; Og Seierssang evig da klinger  
Naar vi bliver Frelserens Brud.

5 Der hviler de trætte fra deres Arbejde, Ei Syn-  
den, ei Sorgen dem volber Besvær. Med Krisito i Him-  
melens Rige vi seire; Thi Synden i Blodet udrenset den  
er. Med stinnende Klæder vi prange Blandt Frelste i  
Englenes Kor; Med himmelske Hærskarers Sange Vi  
synge om Salighed stor.

6 Jeg længes til Himlen af Sjæl og af Hjerter,  
Saalænge jeg her ubi Orkenen gaar. Her møder mig  
Trængsel og Angest og Smerte, Saa Sjælen paa Jorden  
sin Hvile ei faar. Men snart er de Dage tilende; Vor  
Brudgom vil hente sin Brud. Han Jaarene sine kan  
kjennde, Og naadig han løser dem ud.

---

Egen Melodi.

1 Brødre og Søstre, I Bemærk saa kjær, Kom,  
lad os følge hverandre. Veien er trang, og vor Afsted  
er nær, Lad os til Kanaan vandre. Jesus os venter og  
Himmelens Hær, De, som der Palmes og Kronerne bær  
Gud og vor Frelser til Vere.

2 Kom nu ret Mange, kom store og smaa, Ngt ei  
hvad Verden vil byde; Den maa med alle dens Glæder  
forgaa, Hjemme ved Salighed nyde. Hist i vor himmelske  
Fædreland, Der er vi fri for al Synd og al Trængsel,  
Seierssang evig vi synge.

3 Moder os Trængsel og Moie og Strid, Er vore  
Fiender mange; Jesus gaar foran saa kærlig og blid  
Led os paa Veien den trange. Snart er vi hjemme og  
Striden er endt, Graaden skal blive til Glæde omvendt  
Hist i Guds himmelske Sale.

4 Lader os takke og prise vor Gud: Han dertil  
giver os Kræfter. Han, som saa troelig hjælper os ud,  
Gid vi maa følge ham efter! Siden saa Arv i Guds  
Rige til Von, Som os fortjente Guds eneste Son, Da  
han led Døden paa Korset.

---

1 Jesus, min Frelser og Saligheds Klippe, Led  
mig med Haanden, at jeg dig ei slippe; Hjælp mig til  
Enden dig tro at forblive, saa kan jeg saa havne i Him-  
melens Land.

2 Veien er smal, og de Trængsler er mange For  
dem, som hisjet faar Kronen erlange! Det er dog intet  
for Glæden derhjemme, Den skal vi nyde i Himmelens Land.

3 Der faar vi Jesus tilfulde bestue, Skulde vi da  
for de Trængsler end grue. Jesus gaar foran og hjælper  
at stride, saa vi kan vinde til Himmelens frem.

4 Tænk da, hvor saligt at møde der hjemme, Naar  
de udvalgte og Engle istemme Sangen med Lov til vor  
Frelseres Vere; Da er vi hjemme i Himmelens Land.

---

Mel. Drag Jesu mig op efter dig.

1 I Salems By er godt at bo, Hvor Jesus er  
tilstede; Udi Glæde, Fred og Ro, Der skal ingen græde.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30

2 O, rens mig, Jesus, i dit Blod Fra alle mine Synder. Du er naadig mild og god Jeg til dig mig skynder

3 Her er for mig en Grædedal saa fuld af Strid og Trængsel; Hjem til Himlens Glædesal Var jeg megen Længsel.

4 Der Englesang og Harpeklang som ingen kan ud-  
sige, Naar skal jeg blandt dem engang Stemme i tillige.

5 Tak ske dig, kjære Frelsermand! Som vandt os  
Himmerige; Du, som Døden led engang Os til Liv og Glæde.

---

Mel. Herre, mit Hjerte venter i Stilhed osv.

1 Drag mig, o Jesu, drag mig, o Jesu, til dig  
:: Ind i din Bolig, hvor der er Glæde og Fred.

2 Ræk mig, o Jesu, ræk mig din frelsende Haand!  
:: Naar jeg skal flytte ud fra det jordiske Land. ..

3 Lad mig saa glædes, glædes, o Jesu, i dig :  
:: Ja, udi Døden, Jesu, hør du mig. ::

4 Lad mig saa skue, skue dig klar som du er,  
:: Gif i dit Rige love dig, Frelser kjær. ::

5 Al, var jeg hjemme, af, var jeg alt kommen der,  
:: Hvor jeg skal stemme i med den jublende Her. ::

---